



# Column van de burgemeester



> Burgemeester Freek Ossel

## Emancipatie en de Vechtplassen

**Het ziet er zo gewoon uit en toch is het bijzonder: het aanbod van meer dan 100 cursussen georganiseerd door de vrijwilligers van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht.**

Ik ben één van de gelukkigen die een plaats weet te bemachtigen voor de lezing 'ontstaan van de Oostelijke en Westelijke Vechtplassen'. In het 3-Luik is vrijwel elke stoel bezet.

### 9000 jaar geschiedenis

Professor Luc Mur loodst ons in sneltreinvaart door 9000 jaar geschiedenis van de Vechtplassen. Vooral de veenvorming is interessant. Nooit geweten dat er zoveel verschillende benamingen zijn. Binnen een minuut of tien noteer ik trilveen, verslagen veen, koepelveen en veenmos. En dan zijn we nog maar net begonnen. De professor vertelt dat de verkaveling in de 11e eeuw een hoge vlucht

neemt. Landeigenaren verkopen de grond aan zogeheten 'lokatores' die het gebruik voor een vast bedrag doorgeven aan zogenoemde horigen. Deze boeren zonder bezittingen konden zich met de turfopbrengst vrijkopen. Een deel van deze nieuwe vrije burgers verkast naar Amsterdam waar veel behoefte was aan goede werkrachten. Emancipatie avant la lettre. Interessant hoe wij toen al in de 11e eeuw Amsterdam uit de brand hielpen. Daar zouden ze best wat meer dankbaar voor mogen zijn. Kortom, een boeiende lezing! Volgend jaar doe ik zeker weer mee met een ander onderwerp. Ook ik ben nooit te oud om te leren.

### Waterkippen

Ik heb diverse reacties gekregen op mijn oproep in de vorige column om meer te weten te komen over de bijnamen van inwoners. Ten eerste ben ik op de vingers getikt. 'Theebuiken' is een benaming voor

de inwoners van Oud-Loosdrecht en niet geheel Loosdrecht. De bijnaam van Nieuw-Loosdrecht is nog in nevelen gehuld. De 'Bergers' uit Nederhorst den Berg en de 'Kraaien' uit Kortenhoeve werden herkend. Er zijn twee bijnamen bijgekomen: Ankeveners heten 'Waterkippen'. Het waarom hiervan weten we (nog) niet. Dat heeft Ankevener Henk Beemsterboer er niet van weerhouden om de term 'Waterkippen' mee te nemen in een door hemzelf gecomponeerd loflied op zijn mooie dorp. Ook de 's-Gravelanders hebben een bijnaam die we helaas niet in dit nette weekblad kunnen publiceren. Ik houd het prozaïsch maar op 'Stoepzitters'. Kom op inwoners van Breukeleveen, Muyeveeld en Nieuw-Loosdrecht! Jullie krijgen nog één kans.

*Freek Ossel,*  
Burgemeester Wijdemeren

